

JUBILEUM 100 JAAR STE GERTRUDIS KATHEDRAAL

1914 - 2014

'OP ZOEK NAAR DE BRON'

VOETTOCHT VAN UTRECHT NAAR KATWIJK AAN ZEE

11 – 15 MEI 2014



OP ZOEK NAAR DE BRON: DE UTRECHTSE KERK EN WILLIBRORD

In 2014 viert de Oud-Katholieke parochie van Utrecht het **100-jarig bestaan van de kathedrale kerk** van Ste. Gertrudis aan het Willemsplantsoen 2 in Utrecht.

Dit jubileum wordt omlijst door een aantal activiteiten. Eén van die activiteiten is een **spirituele voettocht van Utrecht naar Katwijk aan Zee**, met als motto "Op zoek naar de bron". Het is een zoektocht naar de vroegchristelijke spiritualiteit van de **H. Willibrord**.

Deze missionaris, 1^e bisschop van Utrecht en apostel der Nederlanden, landde in het jaar 690 vanuit Engeland met een bootje in de buurt van Katwijk, om het geloof in ons land te gaan verkondigen.

In de Gertrudis-kathedraal staat de zetel van de Oud-Katholieke aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen. Hij is de 79^e bisschop in de reeks van bisschoppen sinds Willibrord.

Tijdens de voettocht willen wij ons door deze stichter van de Utrechtse kerk laten inspireren d.m.v. **spirituele momenten en activiteiten**, die met het thema te maken hebben.

Alle pelgrims krijgen een **kaart** mee, om onderweg op verschillende punten af te laten stempelen.

REISINFORMATIE EN PROGRAMMA VOETTOCHT

De voettocht is van **zondag 11 mei t/m donderdag 15 mei 2014**.

Vertrek op zondag 11 mei uit Utrecht, aankomst op donderdag 15 mei in Katwijk aan Zee.

De totale wandelafstand is **ca. 80 km**. De dagafstanden lopen uiteen van 11 tot 21 km.

Op dag 4 wordt er een stuk over de Oude Rijn gevaren met een oud Katwijks binnenvaartschip.

Er zijn **vier overnachtingen**: in Maarssen, Kamerik, Aarlanderveen en Oegstgeest.

De accommodaties waar overnacht wordt zijn over het algemeen eenvoudig.

Er wordt met meerdere personen (minimaal 2) op één kamer geslapen.

Ontbijt, lunchpakket en (eenvoudige) avondmaaltijden zijn inbegrepen.

Voor **bagagevervoer** wordt gezorgd (kleine reistas, gewicht max. 5 - 7,5 kg.).

Het maximale aantal deelnemers bedraagt **40**. Diegenen, die niet de hele voettocht kunnen/willen meelopen, kunnen aan één van de dagwandelingen meedoen.

Doelgroep zijn in eerste instantie de leden en belangstellenden van de Utrechtse parochie van Ste. Gertrudis. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de belangstelling, ook Oud-Katholieken uit andere parochies, partners, familieleden en vriend(inn)en deelnemen.

De **reissom** ligt tussen de € 200,- en € 300,- p.p. (incl. overnachtingen en maaltijden).

Dit is mede afhankelijk van de bijdragen van sponsors. Voor diegenen, voor wie deelname bezwaarlijk is vanwege de kosten, zal geprobeerd worden een regeling te treffen.

INLICHTINGEN EN OPGAVE

Voor meer **informatie** kan contact worden opgenomen met de organisatoren:

- Jannie Verheul, M 06 - 24115243, E-mail jannie.verheul@hccnet.nl
- Rudi Giskes, M 06 - 12245151, E-mail rudigiskes@ziggo.nl

Opgave zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 december 2013, bij Jannie Verheul.

HET PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG

DAG 1 UTRECHT - MAARSSEN (12 KM.)

De voettocht start zondagmorgen 11 mei vanaf de Gertrudis-kathedraal in Utrecht.

Na een kort **morgengebed met pelgrimszegen** gaan we op pad door de Utrechtse **binnenstad**.

Het traject volgt globaal de loop van de **Vecht**. Via de Dom, Weerdsloop, Bemuurde Weerd (o.a. vm. Oud-Kath. Jacobus-kerk) gaat de wandeling naar Oud-Zuilen, en vandaar naar Maarssen.

Daar wordt overnacht in de **priorij Emmaus** op het landgoed Doornburgh.

Deelname is mogelijk aan de gebedsdiensten om 17.30 en 19.30 uur (Latijnse vespers).

Het avondprogramma bestaat uit een lezing over Willibrord (onder voorbehoud).

DAG 2 MAARSSEN - KAMERIK (17 KM.)

Maandag 12 mei wandelen we van Maarssen richting **Breukelen**. Opnieuw voert de wandeling ons door de mooie **Vechtstreek**. Na het passeren van het centrum van Breukelen steken we het Amsterdam-Rijnkanaal over, en duiken we het **veengebied** van het Groene Hart in. De route voert via het schilderachtige plaatsje **Kockengen** naar ons overnachtingsadres voor deze dag:

groepsaccommodatie Kameryck, gelegen in de buurt van het plaatsje Kamerik, in een recreatiegebied midden tussen de weilanden. Deze accommodatie bestaat uit een aantal "veldhuysjes op wielen", enkele paviljoententen en een sanitairgebouw. Er zijn enkele vuurplaatsen op het terrein aanwezig die we bij goed weer hopen te benutten. Avondprogramma: pro memorie.

DAG 3 KAMERIK - AARLANDERVEEN (21 KM.)

Dinsdag 13 mei: vandaag de langste etappe van onze voettocht, dwars door het **Groene Hart**.

Via Mijzijde komen we uit op een **jaagpad** langs de Grecht, dat we helemaal uitlopen tot de **Woerdense Verlaat**, een kruispunt van vaarwegen in de venen. Vervolgens buigen we af naar het westen, en volgen we een stuk van de **Hollandse kade**, langs het plassengebied. Aansluitend wandelen we over de weg langs het riviertje de **Meije**, richting het dorpje Meije. Onderweg passeer je "De Blauwe Meije", een unieke buitenplaats met heerlijke streekproducten. Bij Meije wacht ons de grote oversteek: een oud **kerkepad** dwars door de **Nieuwkoopse Plassen**. Het laatste gedeelte van deze etappe brengt ons via het dorp **Aarlanderveen** bij ons overnachtingsadres: **groepsaccommodatie Het Zwalwnest** (gebouw De Huiszwaluw). Avondprogramma: pro memorie.

DAG 4 AARLANDERVEEN - OEGSTGEEST (17 KM., EXCL. VAARTOCHT)

Woensdag 14 mei wandelen we door het afwisselende **recreatiegebied Zegersloot**, dat overgaat in de gemeente **Alphen a/d Rijn**. De route door deze gemeente komt uit bij de **Oude Rijn**. Vanaf dit punt volgen we het **jaagpad** langs de Oude Rijn tot aan **Koudekerk a/d Rijn**. Daar schepen we in op het 99 jaar oude Katwijkse **binnenvaartschip "Wilhelmina"**. Over de Oude Rijn varen we naar **Leiden**, waar we vlakbij de **Oud-Katholieke kerk** aan de Cronesteinkade afmeren.

Hier wacht ons een **ontvangst** door de Oud-Katholieke parochie van Leiden. Het laatste deel van deze dagetappe gaat door de monumentale **binnenstad van Leiden**, en vervolgens door de bosrijke **Leidse Hout**. Ons overnachtingsadres is het schitterend in de Leidse Hout gelegen congreshotel **kasteel Oud Poelgeest**. Dit kasteel is o.a. bewoond geweest door de beroemde medicus Boerhaave. Ook schrijver/beeldhouwer Jan Wolkers heeft heel wat voetstappen liggen in de kasteeltuin.
Avondprogramma: pro memorie.

DAG 5 OEGSTGEEST - KATWIJK AAN ZEE (11 KM.)

Donderdag 15 mei, de 5^e en laatste dag van onze voettocht, begint met een wandeling door het lommerrijke **Oegstgeest**. Bij het verlaten van Oegstgeest passeren we de bekende **Groene of Willibrordus kerk**, bijna een soort bedevaartsoord voor Oud-Katholieken. In overleg met de Protestantse Gemeente Oegstgeest zullen wij bekijken of deze kerk t.g.v. onze pelgrimage voor ons kan worden opengesteld. Na het bezoek aan de kerk volgen we het **Oegstgeesterkanaal**, en wederom de **Oude Rijn**, tot aan de uitmonding van deze rivier in de Noordzee, bij **Katwijk aan Zee**. Als we op dit punt naar links kijken, zien we onze eindbestemming, de **Oude of Andreaskerk**. Over de strandboulevard lopen we daar naartoe. Ontvangst in kerkelijk centrum "Het Kerkhaventje" naast de kerk met een **buffet**. Gelegenheid tot bezichtiging van deze kerk.

Utrecht, 21 oktober 2013



